

Zondag 26 maart 1916.

In 't diepste van den nacht hagel, sneeuw, regenbuien, die met geweld tegen de ruiten van mijn slaapkamer — noordkant — aanslaan. Rukwinden, die den weerwijzer boven de vorst krijschend wentelen doen en... in de korte tusschenpoozen van stormverademing — heftig zeekanongebulder: een akelige samenstelling van duisternis en nachtrumoer...

Zondag 26 maart 1916

Prof. Fredericq is geïnterneerd te Gütersloh waar ook Maurits Lippens verblijft. In het publiek wordt allerlei verteld van zijn guitigen humor den dag van het vertrek: "Heel goed dat ze mij naar D. sturen, zoo zie ik kans wat te vermageren."

"Ho hoe lief, nu mag ik reizen op kosten van Duitschland."

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnoed* »)